

Κίβδηλη αναζωπύρωση

- Zac Poonen

Τόσο ο Ιησούς όσο και οι Απόστολοι Του, επανειλημμένα προειδοποίησαν ότι οι έσχατες μέρες θα χαρακτηρίζονται από ευρέως διαδεδομένη απάτη καθώς και από πλήθος ψευδοπροφητών (Ματθ.24:3-5, 11, 24 Α΄Τιμόθ.4:1) – και έχουμε δει τέτοιους πολλούς τις τελευταίες δεκαετίες.

Γιατί άραγε εκατομμύρια Χριστιανών εξαπατούνται από τους ψευδοπροφήτες και τις ψευδο-αναζωπυρώσεις; Και ακόμα, γιατί τόσοι πολλοί κήρυκες υποκύπτουν σε πειρασμούς ανηθικότητας και πλεονεξίας;

Παραθέτω κάποιους από τους λόγους για τους οποίους πιστεύω ότι συμβαίνουν αυτά:

1. Οι περισσότεροι εκ των Χριστιανών των ημερών μας δεν γνωρίζουν καλά τι διδάσκει η Καινή Διαθήκη, επειδή δεν την έχουν μελετήσει προσεκτικά. Επόμενο είναι να ακολουθούν τις διδασκαλίες των **αρχηγών τους** και όχι τις διδασκαλίες της Καινής Διαθήκης.
2. Τα θαύματα (υπερφυσικά **χαρίσματα**) έχουν αποκτήσει για αυτούς μεγαλύτερη σπουδαιότητα από τον χαρακτήρα τους (υπερφυσική ζωή).
3. Ο **υλικός** πλούτος είναι για αυτούς σημαντικότερος από τον πνευματικό πλούτο.
4. Είναι ανίκανοι να διακρίνουν μεταξύ της **ψυχικής** φρενίτιδας ή της **ψυχολογικής** χειραγώγησης από τη μία και της γνήσιας ενέργειας του Αγίου Πνεύματος από την άλλη. Η αιτία είναι και πάλι άγνοια της Καινής Διαθήκης.
5. Είναι επίσης ανίκανοι να κάνουν διάκριση μεταξύ της ψυχοσωματικής θεραπείας (θεραπεία που έρχεται μέσω υιοθέτησης θετικών στάσεων του νου) και της υπερφυσικής θεραπείας στο όνομα του Ιησού Χριστού.
6. Ο **συναισθηματικός** ενθουσιασμός και οι παράξενες «θαυματουργικές» εκδηλώσεις έχουν γίνει για αυτούς πιο σημαντικά από την εσωτερική χαρά της καρδιάς στον Κύριο.
7. Για τους ηγέτες, το **έργο** τους μεταξύ των ανθρώπων έχει γίνει σημαντικότερο από το εσωτερικό περπάτημά τους με τον Θεό.
8. Η επιδοκιμασία των **ανθρώπων** είναι για τους ηγέτες αυτούς σημαντικότερη από την επιδοκιμασία του Θεού.
9. Ο **αριθμός** των παρευρισκομένων στις συγκεντρώσεις τους, έχει γίνει για τους ηγέτες αυτούς σημαντικότερο από το αν αυτοί οι άνθρωποι είναι εντελώς αφιερωμένοι στον Χριστό ή όχι.
10. Το χτίσιμο του δικού τους **προσωπικού** βασιλείου και των οικονομικών τους αυτοκρατοριών έχει αποκτήσει για αυτούς μεγαλύτερη σημασία από το φύτεμα μιας

τοπικής εκκλησίας και την προσφορά τους ως υπηρετών σε αυτήν τη τοπική εκκλησία (Ιερεμίας 6:13).

Όλα αυτά είναι τα ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ με όσα δίδαξε ο Ιησούς. Το αντίθετο του Χριστού ονομάζεται στην Καινή Διαθήκη «**αντί-Χριστός**». Αν οι Χριστιανοί δεν μπορούν να τα δουν αυτά καθαρά, όταν ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί στο προσκήνιο με τα παραπλανητικά του σημεία και τεράστια (Β Θεσσαλονικείς 2:3-10), τότε και εκείνοι τυφλωμένοι θα τον δεχτούν. Όταν οδηγείται κανείς από το Πνεύμα του Χριστού θα έχει ακριβώς το αντίθετο πνεύμα από αυτό που αναφέρθηκε στα παραπάνω σημεία.

Τα λόγια του Ιησού στο Ματθ.7:13-27 θα μπορούσαν να παραφραστούν ως εξής μέσα στα πλαίσια των κεφαλαίων 5-7 του ίδιου ευαγγελίου:

«Τόσο η πόρτα όσο και η οδός που οδηγούν στην ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ είναι πολύ στενές – όπως σας περιέγραψα πριν (Ματθ.κεφ.5-7). Θα έρθουν όμως ψευδοπροφήτες που θα σας πουν ότι η πόρτα και η οδός δεν είναι στενές αλλά αντίθετα εύκολες και φαρδιές. Φυλαχτείτε από αυτούς. Θα μπορέσετε εύκολα να τους ξεχωρίσετε παρατηρώντας τον καρπό του χαρακτήρα τους: ζουν μια ζωή απαλλαγμένη από θυμούς, από επιθυμίες γυναικών, από την αγάπη προς τα χρήματα και από το να αναζητούν αγωνιωδώς να αυξήσουν τον υλικό τους πλούτο (όπως κάνουν οι κοσμικοί άνθρωποι); Κηρύττουν εναντίον όλων αυτών όπως εγώ; (Ματθ.5:21-32 και 6:24-34). Αυτοί οι ψευδοπροφήτες μπορεί να έχουν υπερφυσικά χαρίσματα και να κάνουν θαύματα, ακόμα και να θεραπεύουν ανθρώπους στο Όνομά Μου, θα τους στείλω όμως όλους στην κόλαση την ημέρα της Κρίσης, επειδή δεν Με εγνώρισαν (ως τον ΑΓΙΟ ΘΕΟ) ούτε απαρνήθηκαν την αμαρτία στην προσωπική τους ζωή (Ματθ.7:21-23). Αν λοιπόν θέλετε να χτίσετε μια εκκλησία πάνω στο βράχο που δεν θα κλονιστεί ποτέ, ούτε θα γκρεμιστεί στον αιώνα, προσέξτε να κάνετε όσα εγώ σας παρήγγειλα τώρα (δηλ. στο Ματθ.5-7). Τότε θα είμαι πάντοτε μαζί σας και η εξουσία Μου θα σας υποστηρίζει (Ματθ.28:20,18). Αν όμως μόνο ακούτε αυτά που σας λέω αλλά δεν τα κάνετε, τότε αυτό που θα χτίσετε μπορεί να φαίνεται στους ανθρώπους σαν μεγάλη και επιβλητική εκκλησία, αλλά μια μέρα σίγουρα θα πέσει και θα συντριφθεί (Ματθ.7:25).»

Πώς μπορούμε λοιπόν να οικοδομήσουμε μια στερεή εκκλησία αυτές τις έσχατες ημέρες;

1. Πρέπει να ζούμε πρακτικά τις αρχές της επί του όρους ομιλίας (Ματθ.5-7) και να τις κηρύττουμε συνεχώς.
2. Πρέπει να ζούμε στα πλαίσια της Καινής Διαθήκης και όχι της παλαιάς οικονομίας. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να γνωρίζουμε ξεκάθαρα τις διαφορές μεταξύ των δύο αυτών διαθηκών (Β Κορινθ.3:6). Πρέπει επίσης να κηρύττουμε την καινούρια οικονομία

Στις μέρες μας, όταν κάποιοι κήρυκες διαπράττουν βαριά αμαρτήματα, δικαιολογούν τους εαυτούς τους και παρηγορούνται με παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη όπου κάποιοι άγιοι έπεσαν επίσης σε αμαρτία. Και μετά από μια περίοδο σιωπής επανέρχονται στη διακονία τους. Αναφέρουν το παράδειγμα του Δαβίδ που διέπραξε μοιχεία και του Ηλία που πέρασε από κατάθλιψη και λένε «Και όμως ο Θεός τους χρησιμοποίησε μετά από αυτό!» Δεν αναφέρονται όμως στο παράδειγμα του Παύλου που έζησε με νίκη και καθαρότητα μέχρι το τέλος της ζωής του.

Αυτό που διαφεύγει σε τέτοιου είδους κήρυκες (καθώς και στους περισσότερους Χριστιανούς) είναι ότι οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης δεν αποτελούν παράδειγμα για μας σήμερα. Σε μας στην περίοδο αυτή της χάριτος, έχουν δοθεί πολλά περισσότερα – και «σε όποιον πολύ έχει δοθεί, πολύ περισσότερο θα του ζητηθεί» (Λουκάς 12:48). Ο Ιησούς είναι μεσίτης της Νέας Διαθήκης και είναι ΑΥΤΟΣ ο Αρχηγός της πίστης μας και το παράδειγμά μας σήμερα – όχι ο Δαβίδ ή ο Ηλίας. Η

διαφορά μεταξύ των αγίων της Παλαιάς Διαθήκης (που απαριθμούνται στο 11^ο κεφάλαιο της προς Εβραίους) και του Ιησού αναφέρεται στο Εβραίους 12:1-4. Λίγοι είναι όμως εκείνοι που ζουν αυτήν την πραγματικότητα στη ζωή τους. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που έχουν δει ότι «ο Θεός προέβλεψε κάτι ΚΑΛΥΤΕΡΟ για μας» στην νέα διαθήκη Του με τους ανθρώπους (Εβρ.11:40).

Κάθε ένας από μας μπορεί να πέσει με τον τρόπο που έπεσαν αυτοί οι κήρυκες αν δεν προσέχουμε και δεν αγρυπνούμε – ο σατανάς είναι πονηρός εχθρός. Η ασφάλειά μας έγκειται στο να υπακούμε ακριβώς στις διδασκαλίες της Καινής Διαθήκης και να υποτασσόμαστε σε **ευσεβή** ηγεσία. (και λέγοντας «ευσεβή» ηγεσία, αναφέρομαι σε ηγέτες που δεν έχουν ούτε ένα από τα λάθη που αναφέρθηκαν στα παραπάνω δέκα σημεία). Αν είμαστε σοφοί και μάθουμε από τα λάθη άλλων, τότε μπορούμε να αποφύγουμε αυτά τα λάθη στους εαυτούς μας.

Ας είμαστε λοιπόν ταπεινωμένοι, με το πρόσωπο «στο χώμα» ενώπιον του Κυρίου πάντοτε – γιατί εκεί είναι που θα λάβουμε ουράνιες αποκαλύψεις, όπως ο Ιωάννης (Αποκαλ.1:17). Αν ταπεινώσουμε εαυτούς, θα λάβουμε χάρη ώστε να είμαστε νικητές (Α Πέτρου 5:5). Και όταν το Άγιο Πνεύμα μας δείξει την αλήθεια, τόσο μέσα στον **Θείο Λόγο**, όσο και την αλήθεια **για τους εαυτούς μας**, ας είμαστε τελείως ειλικρινείς και ας «αγαπήσουμε την αλήθεια για να σωθούμε» από κάθε είδους αμαρτία. Με τον τρόπο αυτόν θα προστατευτούμε από τον ίδιο τον Θεό, από κάθε απάτη (Β Θεσ.2:10,11). Αμήν.

Counterfeit Revival - Greek

© Copyright -

This article has been copyrighted to prevent misuse. It should not be reprinted or translated without written permission from the author. Permission is however given for this article to be downloaded and printed , provided it is for FREE distribution, provided NO ALTERATIONS are made, provided the AUTHOR'S NAME AND ADDRESS are mentioned and provided this COPYRIGHT notice ["Copyright by Zac Poonen"] is included in each printout.

For further details, please contact :

CHRISTIAN FELLOWSHIP CENTRE

40 DaCosta Square,
St.Thomas Town,
Bangalore - 560 084. INDIA.

Phone :(91)-(80)-25477103

Email :cfc@cfcindia.com web : www.cfcindia.com